



LOCKED DOWN

De kwetsbaarheid van de verloren zoon

Bovenstaand kunstwerk van Piet den Hertog verbeeldt wat mensen ervaren hebben tijdens de lockdown. In de verschillende decors van de eenzame figuur komt het nieuwe en het oude normaal samen. Hij staat bij een hek dat niet opengaat. Hij staat bij een kerk waar hij niet binnengaat. Hij zit in een halte waar de bus niet meer vertrekt. In de figuur zou je ook de verloren zoon kunnen zien uit de gelijkenis van Jezus. Die jongeman trok zijn eigen spoor en vond uiteindelijk op zijn levensweg zoveel leegte en teleurstelling dat hij besloot huiswaarts te keren naar zijn ouderlijk honk.

*Je mag zijn wie je bent en zoals je bent,
met fouten en gebreken
om te kunnen worden wat je in aanleg bent
en je mag het worden op jouw wijze
en in jouw uur.*

Extra verbindingen

[Inspiratiefiche kwetsbaarheid en belofte](#)

[Inspiratiefiche generositeit](#)

**Ik ben niet perfect.
wat is daar mis mee?**

**There's a crack in
everything, that's
how the light gets in.**

L. Cohen

**Wat omgaat in een
mensenhart is als
diep verborgen
water, iemand met
inzicht brengt het
naar boven**

Spreuken 20,5

**Tegenspoed is een
gelegenheid om
innerlijke kracht te
ontwikkelen**

Joodse wijsheid

