

15 MEI: DAG VAN DE LA SALLE

HOOP DOET DROMEN

DROMEN VAN EEN NIEUWE MORGEN



We dromen allemaal van een nieuwe morgen, een nieuwe wereld, een wereld na de pandemie, een wereld zonder handgel en mondkmaskers, een wereld met echte sociale contacten, maar misschien ook van opnieuw familie mogen bezoeken, verjaardagsfeestjes vieren, Dromen geven aan waar we op hopen, maar dromen zorgen er ook voor dat we de moed niet verliezen en soms zelfs dat we onze grenzen durven verleggen.

De La Salle had in zijn tijd ook dromen, dromen van een nieuwe wereld: een wereld waarin onderwijs een basisrecht was in plaats van een verworvenheid voor een minderheid. Hij wilde zijn droom realiseren, maar besepte al heel snel dat hij dit niet alleen kon doen. Hij had anderen nodig: adellijken en parochies die hielpen om de scholen te financieren, meesters die borg stonden voor degelijk

onderwijs, ouders die geloofden in het belang van onderwijs voor hun kinderen, vrienden en familie die hem hielpen wanneer het moeilijk was, maar ook God, die van hem verlangde dat hij zijn leven wijdde aan degelijk onderwijs voor jongens.

Dromen maken dat we ons inspannen om dingen te realiseren. Maar dromen helpen ons ook als het moeilijk is. Ze laten ons zien dat er altijd een uitweg is, dat er altijd mogelijkheden op onze weg zijn. Daarom willen we deze 15^e mei graag in het teken van dromen stellen: dromen van een nieuwe morgen, want hoop doet dromen ... iets wat we in deze uitdagende tijden (in de ban van corona) zeer goed kunnen gebruiken.

DIALOOG

DROOM

DAAD



Dromen zijn er in alle maten en gewichten: grote en kleine dromen, fijne en enge dromen, dag- of nachtdromen, ... We kunnen over van alles dromen. De La Salle bewaarde zijn dromen zorgvuldig in zijn '[doosje vol dromen](#)'. Verken samen met je kinderen het doosje van De La Salle en ontdek waar hij en vele anderen allemaal van droomden ...



De La Salle en zijn meesters hadden veel dromen ... een droom op een betere toekomst voor arme jongens via onderwijs. Vandaag hebben we recht op onderwijs, maar nog heel veel dromen ... Maak een dromenvanger samen met de kinderen: **waar dromen wij vandaag van?** Je kan de traditionele veren vervangen door de dromen van de kinderen.



Dromen realiseren zich niet vanzelf. We moeten er iets voor doen. Kunnen we al de eerste stappen zetten om onze dromen uit de dromenvanger te realiseren? Welke drie dingen kunnen we nu reeds doen (of toch een stukje ervan)? Hoe brengen deze stapjes ons dichter bij onze dromen? Hebben we een gezamenlijke droom voor onze klas of onze school?

DROMEN VAN EEN NIEUWE MORGEN

MIJN DOOSJE VOL DROMEN

Mijn dromen, al die jaren netjes bewaard in dit doosje. Niemand mocht aan mijn doosje vol dromen komen. Want als ze het doosje openen zouden al mijn dromen vervliegen.

Nu, zoveel jaren later, heb ik nog altijd mijn doosje vol dromen. Veel dromen zijn nooit uitgekomen, anderen werden me al vroeg ontnomen. Maar er zijn ook dromen uitgekomen.

En zo leerde ik dat het leven niet alleen uit dromen bestaat. De meeste oude dromen zijn vervlogen. Maar ik heb mijn doosje gevuld met nieuwe. Dromen van vriendschap, er mogen zijn, graag zien en graag gezien worden, hoop, geluk, dankbaarheid, dienstbaarheid, en zoveel meer ...

Al wie nu mijn doosje opent, zal zien dat je met dromen verder geraakt in het leven. Zeker als je ze samen met anderen wil realiseren.

Bewaar jij ook, net als ik, een doosje met dromen? Wie weet zullen jouw dromen op een mooie dag ook uitkomen. Laten we alvast hopen, want HOOP DOET DROMEN ... dromen van een nieuwe morgen.

Ons doosje vol dromen vind je [HIER](#)

Jacobs droom

Op weg naar zijn oom Haran, zocht Jakob 's avonds een plek om te overnachten. Hij nam één van de stenen die daar lagen als hoofdkussen en viel in slaap. Hij kreeg een droom en zag een trap van de aarde tot in de hemel. Op die trap liepen de engelen van God op en neer.

Ineens stond God bij hem. Hij zei: 'Ik ben de God van Abraham en van Isaak. Het land waarop je ligt, zal Ik geven aan jou en aan jouw nakomelingen. Je zult er zoveel krijgen als het stof van de aarde. Je zult zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Door jou en jouw nakomelingen zullen alle families van de aarde gezegend worden. Ik ben met jou. Ik zal je beschermen waar je ook bent, en je terugvoeren naar dit land. Ik zal je niet verlaten tot Ik mijn belofte heb vervuld.'

Jakob werd wakker en riep uit: 'Echt waar, ik wist niet dat God op deze plaats was.' Dat overweldigde hem. 'Wat een bijzondere plaats is dit!' zei hij. Als God met mij is en mij beschermt op de reis die ik nu onderneem, als Hij mij voedsel geeft om te eten en kleding om mij te bedekken, en als ik veilig naar mijn ouderlijk huis terugkeer, dan zal Hij mijn God zijn.

(Gen 28, 10-22)



Je kan de afbeelding van De La Salle downloaden door op de afbeelding te klikken.

DE DROMEN VAN DLS

DROMEN DELEN

De La Salle droomde van onderwijs voor alle jongens (eigenlijk ook wel voor de meisjes, maar in die tijd was onderwijs nog gesplitst en mannen voorzagen onderwijs voor jongens, vrouwen voor meisjes). Al was onderwijs niet zijn eerste droom, die lag eerder bij de kerk. Een liefde die door zijn grootmoeder werd gewekt. Gaandeweg verlegde zijn weg zich van de kerk naar de scholen. In het leven van De La Salle zijn enkele ervaringen heel belangrijk. We zetten ze even op een rijtje. Eerst was er de ontmoeting met Adrien Nyel. Hij bracht De La Salle dichter bij de wereld van het onderwijs en het leven van zijn meesters.

Door samen te wonen met zijn meesters leerde hij hun leven beter kennen, maar leerde hij ook beter zien wat ze nodig hadden om goede meesters te worden. Wanneer het moeilijk werd kon hij altijd terugvallen op enkele medestanders. In 1691 beloofde hij samen met Nicolas Vuyaert en Gabriël Drolin dat ze er alles aan zouden doen om het project van de scholen te doen slagen. Ze openden scholen in die steden waar ze hen vroegen. Ze organiseerden zondagscholen voor kinderen die in de week moesten werken en kochten een huis om hun meesters goed te vormen. Dat alles vanuit hun droom van onderwijs voor alle kinderen zonder onderscheid.

OOK WIJ DROMEN

DROMEN REALISEREN MET HET TEAM



Ook als leerkracht, directeur, zorgcoördinator, onthaalmedewerker, onderhoudspersoneel, ICT-er, ... droom je ongetwijfeld van een nieuwe morgen, een nieuw begin, een dag waarop heel wat dingen die vroeger evident waren opnieuw mogelijk zijn. Net als De La Salle grote zorg had voor zijn meesters, willen we ook jullie niet uit het oog verliezen op deze dag van De La Salle. *Welke dromen koesteren jullie vandaag?* Hang in de inkomhal van de school (of op een andere plek) een dromenvanger waar ieder personeelslid zijn of haar dromen een plek kan geven. Uiteraard wil je iedereen bereiken. Lukt dat niet via de fysieke weg, dan kan je altijd een speciaal e-mailadres aanmaken (vb: ditdromenwij@gmail.com) waarop iedereen zijn of haar droom kan posten.

De La Salle droomde niet alleen van zijn eigen wensen. Hij droomde ook voor anderen: een mooie toekomst voor de kinderen, een stevige basis voor zijn meesters, een inspirerende tochtgenoot voor mekaar, een perspectief voor de ouders, een warme thuis voor zijn broers en zussen, Ongetwijfeld heb jij ook zulke dromen voor je collega. Waarom zou je die dromen voor jezelf houden, als het zoveel fijner is om ze te delen. Duik dus in je (digitale) knutselkoffer om een inspirerende kaart te maken voor je collega('s) om hem of haar te laten weten wat je voor hem/haar droomt. Geen inspiratie?! Geen probleem. Wij bieden je alvast graag een aantal [sjabloontjes](#) (aan de achterkant vol te schrijven) ... de dromen zal je zelf moeten invullen ...

'If you can dream it, you can do it' zei Walt Disney. *'The proof of the pudding is in the eating'* zeggen de Britten. Als we die twee samen nemen, weten we dat we onze dromen kunnen waarmaken als we het proberen. Waar dromen jullie nu als team van? Wat willen jullie nu graag samen waarmaken? Grote en kleine dromen zijn toegelaten ... zo lang ze maar energie geven!



GEZOCHT: DROMEN OM NA TE JAGEN

15 mei 2021

HOOP DOET DROMEN

FEESTDAG
J-B DE LA SALLE

DROMEN VAN EEN NIEUWE MORGEN

Wij wensen jullie een heel inspirerende viering van De La Salle toe!

Vanwege PB VLP BaO

Geert, Joke, Jolien, Miranda en Wim

PS: Wil je nog een leuke quiz rond De La Salle doen, de collega's van De Brug in Ternat delen graag hun quiz:

- **Eerste tot derde leerjaar**
- **Vierde tot zesde leerjaar**