

## *Als ik denk dat ik doodga*

*Als ik denk dat ik doodga,  
niet meer weet wat ik moet,  
eerder dan 't Onze Vader  
bid ik een Weesgegroet.*

*Als het angstzweet me uitbreekt,  
en m'n hart gaat tekeer,  
dan roep ik: 'O, Moeder',  
zelden: 'O, Heer.'*

*Want de Heer is heel goed,  
maar ook onverbiddelijk.  
Hij reinigt met bloed,  
maar zij snapt onmiddellijk*

*dat een vlek niet zo erg is,  
als hij soms schijnt.  
Met een dertig graden wasje  
vaak al verdwijnt.*

*Als ik denk dat ik doodga,  
niet meer weet wat ik moet,  
eerder dan 't Onze Vader  
bid ik een Weesgegroet.*

Herman Finkers

