



## WE HAVE SOMETHING TO TWEET ABOUT

### Twittermuur

In onze *social media* wereld zijn er tal van media om onze boodschap de wereld in te sturen: Tiktok, Snapchat, Facebook, Twitter, ... Handig als je iets te vertellen hebt, vervelend als je mensen anoniem wil beschimpen. Bouwen aan een verbindende communicatiecultuur lijkt ons vandaag geen overbodige luxe. En waarom dan niet lekker profiteren van de digitale platformen die reeds bestaan, maar ze lekker naar onze hand zetten, zoals bijvoorbeeld deze twittermuur in de klas of school.

Aanpak: Iedere leerling heeft aan de klasmuur een gelamineerd papier met daarop een Twitter-sjabloon hangen. Wanneer leerlingen het wenselijk achten (vb. na een bepaalde activiteit of gebeurtenis) mogen ze daaromtrent een Tweet de wereld in sturen door het neerschrijven van een boodschap met een uitwisbare stift op hun persoonlijk sjabloon. Vergeet uiteraard niet om af en toe tijd te maken om samen de twittermuur te bespreken.

**Doe iets geks  
Lees iets moois  
Zeg iets liefs  
Dan heeft elke  
schooldag iets  
positiefs**

---

**De boodschap dat er  
geen boodschappen  
mogen gebracht  
worden is er ook een.  
H. Mullish**

---

**Een dwaas is niet  
geïnteresseerd in  
inzicht,  
hij wil alleen zijn  
eigen mening kwijt.  
Spreuken 18,2**

