



OP WEG NAAR HET LICHT

Samen op stap met de Lichtmiswandeling

De interdiocesane dienst voor gezinsspastoraal werkte speciaal voor de coronatijd een alternatief uit voor de lichtviering. Trek je wandelschoenen aan en ga samen met je leerlingen naar buiten voor de inspirerende lichtmis-luisterwandeling 'op zoek naar het Lichteiland'. De wandeling werd uitgewerkt voor gezinnen, maar is zeker vertaalbaar naar de schoolcontext. Onderweg stop je vier keer om naar een audiofragment te luisteren en een opdracht te doen. Je mag zelf kiezen wanneer je stopt. Het vijfde audiofragment beluister je wanneer je terug in de klas bent. Met elke goede opdracht kun je een of een paar woorden verdienen. De woorden vormen samen een zin. Als je de juiste zin rond Lichtmis stuurt naar IDGP@kerknet.be, dan krijg je een leuke verrassing van hen.

Een [digitale kaart](#) neemt je mee op stap doorheen het verhaal van Jozef, Maria en Hanna. Ook koning Herodes kom je onderweg tegen.

Extra verbindingen

[Liefde gaf u 1000 namen](#) (SO)

**Kom laat je lichtje nu
maar branden,**

**zodat het licht geeft
om je heen.**

**Zie het vlammetje
heel blij dansen,**

**warmte en liefde
voor iedereen.**

**Ik wil vandaag een
lichtje zijn, een
lichtje van Jezus, het
grote Licht.**

**'Lichter' wordt dan
alle pijn, een stukje
hemel komt in zicht.**

Amen.

