



## VERBONDEN OVER DE DOOD HEEN

### De boom die leven geeft

Bijna alle culturen en religies kennen de symboliek van de levensboom. Primitieve beschavingen zagen in hoge bomen de verbinding tussen de aarde en de hemel. De levenscyclus van de boom, van klein zaadje tot een enorme kolos die uiteindelijk omvalt en weer tot voedsel dient, wordt als spirituele metafoor gebruikt voor het leven van de mens. Wat levenloos lijkt, kan weer gaan bloeien. Dat geeft hoop op verandering in het eigen leven en in de wereld, zowel voor uitzichtloze situaties als voor hen die ons ontvallen zijn aan de dood.

Deze symboliek kan je in je school extra betekenis geven. Heb je een boom op je schoolplein of in de schoolomgeving staan, gebruik hem als levensboom waarin herinneringen aan overledenen, maar evenzeer dankbaarheid voor nieuw leven bij de geboorte of een bijzondere zorg voor een zieke vriend of familielid een plek kan krijgen. Deze symbolische plek kan voor sommigen ook een troostplek of een rustplek worden, maar evenzeer een plek waarrond feest gevierd wordt – vergeet dan de boom wel niet extra feestelijk aan te kleden!!!

### Extra verbindingen

[Levensboom](#) (BaO)

[De brug naar de ander/Ander](#)

**Verzamel momenten,  
mooie mensen en  
bescheiden wensen.**

**Achter tranen van  
verdriet schuilt de  
glimlach van  
herinnering**

**Waar leven is is hoop**

**Wie overwint zal ik  
laten eten van de  
levensboom die in  
Gods paradijs staat  
(Openbaring 2,7)**

**Elke waarde hangt af  
van het waarderend  
subject.**

