



ONS GEMEENSCHAPPELIJK HUIS

Plant een Laudato Si boom

Van 11 tot 18 oktober 2020 is het weer de week van het bos, een ideaal moment om mee te stappen in het inclusieve duurzame verhaal van Laudato Si en een Laudato Si te boom te planten. Deze actie kader in de viering van de vijfde verjaardag van de pauselijk encycliek Laudato Si.

Ecokerk pleit ervoor een fruitboom te nemen. Deze boom symboliseert mooi de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien duurt het enkele jaren vooraleer hij vrucht draagt. Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat geduld om resultaten te zien van onze inspanningen.

Hoe beginnen we er aan? Wie spreken we aan? Hoe vinden we een boom? Hoe planten we hem? En waar? Met wie werken we samen? Ecokerk helpt je graag op weg met hun [handleiding](#).

Extra verbindingen

[Ecokerk](#)

**De aarde is een
gemeenschappelijk
erfgoed waarvan de
vruchten allen ten
goede moeten
komen.**

Paus Franciscus.

**Als liefde van de
bomen valt, wil ik
samen met jou in de
bladeren landen.**

Loesje

**Alles wat je
aandacht geeft
groeit. Alles wat je
liefde geeft bloeit.**

