



## HET LICHT DOORGEVEN

### Een verlichtend contact met ouders

Aan het einde van het eerste trimester houden vele scholen oudercontact. Zou het niet bijzonder zijn om tijdens dit contact ouders de kans te geven om zelf een boodschap van hoop mee te brengen naar school.

Ter voorbereiding geef je aan de leerlingen een kaarsje en een kaartje mee. Vraag aan de ouders om een boodschap van hoop neer te schrijven op dit kaartje ter attentie van de school, de leerlingen, de ouders, de samenleving, de wereld.

Tijdens het oudercontact kan je vragen aan de ouderraad om een klein standje te verzorgen bij de kerstboom. Ze kunnen de ouders uitnodigen om hun boodschap in de kerstboom te hangen en hun lichtje toe te voegen aan de circle of light dit in de school gemaakt wordt. De boodschappen van hoop kan je eventueel tijdens de kerstviering in de laatste week voor de kerstvakantie als voorbede bidden.

Wanneer de kinderen de kerstvakantie inzetten kan je de kaartjes terug uitdelen. Zo heeft een ieder een mooie wens en verspreid je ook het kerstlicht.

**Alle duisternis in de wereld kan het licht van één enkele kaars niet doven.**

**Franciscus van Assisi**

**Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness**

**Desmond Tutu**

**In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen**

**Joh. 1,4**

**Het licht van hoop krijgt pas kleur als het in jou weerkaatst.**

