



EEN BIJZONDER FEESTMAAL

Geef en geniet

Velen onder ons kijken in deze bijzondere periode – waarin ‘afzondering’ vaak eerder de norm dan de uitzondering werd – uit naar de gezellige verbondenheid van kerstmis. Allen samen verenigd rond de tafel. Een tafel, vaak rijkelijk gedekt met heerlijke spijs en drank, versierd met bloemen en lichtjes. Maar in deze tijd, waarin alles net anders is, brengen we in deze kersttijd graag een ander Bijbelverhaal onder jullie aandacht dan het kerstverhaal: het verhaal van de vijf broden en twee vissen – een verhaal van deelnemen aan de overvloed. Br. Rober Schieler, Generaal Overste van de Broeders van de Christelijke Scholen bracht dit jaar in zijn pastorale brief ‘**You’re part of the miracle: our vision, our passion, our future**’ dit verhaal onder onze aandacht met een zeer hoopgevende boodschap. Een christelijke boodschap van verbondenheid in dienstbaarheid. Een boodschap die past bij deze tijd van het jaar en ons een andere blik werpt op het kerstmaal waar we zo naar uitkijken.

Bij de tekst hoort een poster die gebruikt kan worden als alternatieve Adventskalender. Hij opent deuren naar mekaar en naar diegenen die onze aandacht nu zeker verdienen.

Extra verbindingen:

Volledige tekst van Br. Robert Schieler in het [Frans](#) / [Engels](#)

Een [Nederlandstalige samenvatting](#)

Bijhorende [poster](#) met reflectievragen voor de Advent

Miracles happen every day, change your perspective of what a miracle is and you’ll see them all around you.

Jon Bon Jovi

Wij zijn Gods medewerkers

1Kor 3,9a

Wonderen ontstaan als je leeft vanuit liefde.

Gabrielle Bernstein

Wie van zijn bezit weggeeft, geeft weinig. Echt geven is jezelf geven.

Kahlil Gibran

