



KERSTBEZINNING

De waardigheid van de kerststal

We zijn de donkere weken ingegaan. De dagen worden steeds korter, de nachten langer. De temperaturen dalen, de winter staat voor de deur. We zoeken de bescherming en de beschutting van onze woningen, net als zovele anderen. En toch ...

Achter onopvallende gevels leven ook mensen in moeilijke omstandigheden. Het mantra van 2020 'blijf in je kot' klinkt anders als je in een comfortabel huis met veel groen en een ruime tuin woont dan wanneer je amper ruimte hebt en in een appartementsgebouw woont waar muren niet goed geïsoleerd zijn of in een buurt met veel omgevingslawaai. En toch ...

Maria en Jozef waren op kerstavond op zoek naar beschutting voor het donker en een warme plek om de nacht door te brengen. Helaas bleven vele deuren gesloten. Maar in die ene stal was het anders, de deur stond op, voor Maria en Jozef, voor het ongeboren kind en later voor de herders en de wijzen uit het Oosten die het kind kwamen bezoeken. En toch ...

En toch wonen achter mooie en minder mooie, grote en klein, open en gesloten gevels steeds mensen die met waardigheid hun huis binnenin verzorgen. Met veel of weinig ruimte, met veel of weinig rust, met veel of weinig, of misschien helemaal geen bezoekers. En toch ...

Ook Gods verlangen is groot: Hij kijkt uit naar mensen bij wie een kind thuis mag komen, een huis waar mensen – wie ze ook zijn – onverwacht mee mogen aanschuiven. Zal de deur van de herberg dit jaar open gaan? Zeggen wij: 'Kom, in mijn huis ben je welkom.'

Van harte een gezegende Advent- en Kersttijd toegewenst, ook in deze soms moeilijke en eenzame coronatijd.

