



## EEN HOOPVOLLE BLIK OP DE WERELD

### The wall of hopefulness

In onze informatiesamenleving worden we overspoeld met berichtgeving allerhande. Een grote gemene deler van de nieuwsberichtgeving is dat er weinig hoopvolle berichten in staan. Slecht nieuws verkoopt nu eenmaal beter dan goed nieuws. Een mens zou nog denken dat onze wereld een verdorven plek is. Bouwen aan een Rijk Gods wordt dan wel heel erg moeilijk – waar beginnen we?! Misschien kunnen we het proberen via een andere berichtgeving. Want als je goed zoekt, vind je hier en daar hoopvolle berichten. Berichten over mensen die een stem geven aan de stemlozen, die bomen planten uit zorg voor ons gemeenschappelijk huis, die in hun vrije tijd rondrijden met een bakfiets om vuilnis langs te straat op te ruimen en zo van onze omgeving opnieuw een mooie plek te maken, die .... Hoe mooi zou het zijn als we deze verhalen een plek kunnen geven in onze school? Een simpele wall of hopefulness waar de krant geen versiering is, maar waar ruimte gecreëerd wordt voor hoopvolle berichten. Want hoop doet leven!

### Extra verbindingen

<https://www.goednieuws.be/>

<https://www.nieuwsindeklas.be/>

**Maak alles vast met  
ge - nietjes**

**Het geloof legt de  
grondslag voor alles  
waarop we hopen,  
het overtuigt ons van  
de waarheid van wat  
we niet zien**

**Hebr. 11,1**

**The people will  
believe what the  
media tells them  
they believe.**

**G. Orwell**

**Het Rijk Gods gaat  
over God die wil dat  
mensen openbloeien.**

**J. Verstraeten**

