

Al spreek ik elke taal ...

HOE ZAL IK HET ZEGGEN?

12 maanden om uit te zoeken hoe ik zal zeggen wat er diep in mij leeft...

september

tweeduizenddrieëntwintig

09.2023

oktober

tweeduizenddrieëntwintig

10.2023

november

tweeduizenddrieëntwintig

11.2023

december

tweeduizenddrieëntwintig

12.2023

januari

tweeduizendvierentwintig

01.2024

februari

tweeduizendvierentwintig

02.2024

maart

tweeduizendvierentwintig

03.2024

april

tweeduizendvierentwintig

04.2024

mei

tweeduizendvierentwintig

05.2024

juni

tweeduizendvierentwintig

06.2024

juli

tweeduizendvierentwintig

07.2024

augustus

tweeduizendvierentwintig

08.2024



Gebruik deze kalender als planner, bucketlist, verjaardagskalender, inspiratiebron, feestgids, gedachtenboek... Schrijf, fluoresceer, omcirkel, kleur, droedel... erin. Hang hem aan je muur, je deur... Deel hem met anderen.

Al spreek ik elke taal ...

HOE ZAL IK HET ZEGGEN?

We zoeken het samen uit...



EUH?

Iets gevoelig, iets heel authentiek, iets grappig, iets moeilijk... Veel dingen zijn niet zomaar snel en makkelijk te verwoorden. Heel vaak schieten woorden tekort. Dit jaar krijg je zomaar 12 maanden cadeau om uit te zoeken hoe je zal zeggen wat er diep in je leeft!

KALENDER, PLANNER, FEESTGIDS...

Kalenders structureren ons leven en herinneren ons aan wat belangrijk is. Gebruik deze kalender als planner, bucketlist, verjaardagskalender, inspiratiebron, feestgids, gedachtenboek... maar vergeet de mijlpalen van het schoolleven niet (feestdagen, patroonheilige, herinnering aan een overledene of geboorte van een nieuw leven...).

Schrijf, fluoresceer, omcirkel, kleur, droedel... erin. Hang hem aan je muur, je deur... Deel hem met anderen.

AL SPREEK IK ELKE TAAL...

Al spreek ik elke taal, als ik de liefde niet heb, ben ik niets meer dan een galmende gong of een rinkelende bel.

Al kan ik voorspellen als een profeet, weet ik alles wat er te weten valt en heb ik een geloof dat bergen verzet, als ik de liefde niet heb, ben ik niets.

De liefde is geduldig, vriendelijk en niet jaloers. De liefde vervalt niet in stoer doen en doet niets voor het zicht van de ander. Ze is niet grof en handelt niet uit eigenbelang. Ze laat zich niet kwaad maken en rekent de schuld van de ander niet aan. De liefde verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. Ze geeft het nooit op: zij blijft geloven, hopen en volharden. De liefde houdt nooit op te bestaan. Nu is mijn kennis beperkt, maar ooit zal ik weten en zien zoals God mij kent.

De liefde voor de leerlingen die aan onze zorg zijn toebedeeld helpt ons soms om bergen te verzetten.

ZEG HET!

Zeg het met woorden
Zeg het met kleuren
Zeg het met gebaren
Zeg het met bloemen
Zeg het met chocolade
Zeg het met zorg
Zeg het met beelden
Zeg het met muziek
Zeg het met stijl
Zeg het verder
Zeg maar niks



VAKANTIE!

30/10-05/11 HERFSTVAKANTIE
25/12-07/01 KERSTVAKANTIE
12/02-18/02 KROKUSVAKANTIE
01/04-14/04 PAASVAKANTIE
01/07-31/08 GROTE VAKANTIE

01/11 Allerheiligen
11/11 Wapenstilstand
25/12 Kerstmis
01/01 Nieuwjaar
01/04 Paasmaandag
01/05 Dag van de Arbeid
09/05 O.L.H. Hemelvaart
20/05 Pinkstermaandag
21/07 Nationale feestdag
15/08 O.L.V. Hemelvaart



SEPTEMBER

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

OKTOBER

						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

NOVEMBER

		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

DECEMBER

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

JANUARI

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

FEBRUARI

		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29			

MAART

					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	30	31

APRIL

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

MEI

		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

JUNI

					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

JULI

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

AUGUSTUS

			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Al spreek ik elke taal ... HOE ZAL IK HET ZEGGEN?

Met een gebaar, een warm gebaar....

LEUK OM TE DOEN

In september zijn er weer heel wat nieuwe gezichten en nieuwe uitdagingen. Dan wordt er veel gebabbeld en veel genoteerd.

Doorheen de geschiedenis zijn er over de hele wereld honderden verschillende schriftsystemen ontstaan en in gebruik geweest. Veel daarvan zijn ondertussen verdwenen, maar andere bestaan nog altijd. Wij gebruiken het Latijnse alfabet, maar welke schriftsystemen ken je nog? Kun je het ook écht schrijven?

De **WERELD ALFABETISERINGDAG** is ingesteld om aandacht te schenken over de hele wereld aan analfabetisme of ongeletterdheid.

Schriftsystemen kunnen ook dienstdoen als codetaal. Slechts een beperkt aantal mensen kan dan achterhalen wat je precies wil zeggen. We dagen je uit om aan het begin van dit nieuwe school- en werkjaar met je eigen team, groep, klas... een schriftsysteem te ontwikkelen.

LEUK OM TE WETEN

Mensen die doof zijn, maken vaak gebruik van gebarentaal en zijn dikwijls sterk in liplezen. Maar wist je dat er meer dan één gebarentaal bestaat? Gebarentalen kunnen per taal en per land verschillen. Zo verschilt de Vlaamse gebarentaal van de Nederlandse. Er is zelfs sprake van dialecten. Aan de gebarentaal kun je merken of iemand van West-Vlaanderen of van Limburg is. De **INTERNATIONALE DAG VAN DE GEBARENTAAL** is dus eigenlijk de internationale dag van gebarentalen. Ben je benieuwd hoe je iets zegt in gebarentaal? Zoek het dan op in het digitale woordenboek: [Woordenboek Vlaamse Gebarentaal](#)

Er is echter nog een tweede vorm van gebarentaal, namelijk SMOG of spreken met ondersteuning van gebaren. Hier worden spraak en gebaren gecombineerd. Vaak wordt dit door mensen gebruikt voor wie spreken of het verstaan van woorden wat moeilijker is. De gebaren hebben dus niet de bedoeling de spraak volledig over te nemen. Meer weten? Neem hier eens een kijkje: [Spreken Met Ondersteuning van Gebaren](#)

LEUK OM TE ONTHOUDEN

Dat je **EERSTE SCHOOLDAG** een heel bijzondere dag is, kan iedereen bevestigen. Maar dat die dag nog veel intenser was voor je mama, daar heb je misschien nog nooit bij stilgestaan? Zo'n 78 procent van de mama's omschrijft de eerste schooldag van hun oudste spruit als de meest spannende dag van hun leven.



© Lut Bahati Simoens – Still

WERELDRIVIERENDAG

Welke watertjes heb jij al doorzwommen?

Kalmaandag	Dansdag	Wensdag	Wonderdag	Wijdag	Schaterdag	Zindag
				1	2	3
			Eerste schooldag	Wereldbaarddag		
4	5	6	7	8	9	10
	Internationale dag v.d. liefdadigheid	Krishna Janamashtmi		Wereldalfabetiseringsdag	Europese dag v.d. batterijenrecyclage	Wereldsuicidepreventiedag
11	12	13	14	15	16	17
		Internationale chocoladedag			Rosj Hasjana	Sint-Lambertus
18	19	20	21	22	23	24
Ganesh Chaturthi			WereldAlzheimerdag	Wereldneushoorn dag	Internationale dag v.d. gebarentaal	Wereldrivierendag
25	26	27	28	29	30	
Jom Kipoer	Europese dag v.d. talen	Sint-Vincentius	Wereldzeedag	Sint-Michiel	Internationale vertaaldag	

SEPTEMBER

TWEEDUIZEND-
DRIËNTWINTIG

09.2023

Pictogram van de maand...



Je bent nooit zo
aan vakantie toe
als de week
erna.

Komen er nu
pluimen aan het
riet, bedenk het
is nazomer en
geniet.

Ongeluk zit in
een klein
hoekje. Geluk
dus in de rest
van de wereld.

Al spreek ik elke taal ... HOE ZAL IK HET ZEGGEN?

Met muziek, stilte en zorg ...

LEUK OM TE DOEN

“Het is onmogelijk” zei trots. “Het is riskant” zei ervaring. “Het is zinloos” zei verstand. “Geef het een kans” fluisterde hart.

Ongetwijfeld hebben jouw innerlijke stemmen deze conversatie ook al eens gevoerd. Je wil iets doen, maar weet niet goed hoe eraan te beginnen en dan vraagt het erg veel moed om het toch een kans te geven. Misschien bieden fluisterbrieven hier wel een uitweg. Fluisterbrieven zijn een geheel van zeven brieven die samen een verhaal vertellen. Het getal zeven komt in bijbelverhalen ook vaak voor. Het symboliseert volheid. Zeven brieven lang krijg je de kans om het verhaal dat binnen in jou dwaalt te delen met iemand die je lief is of met iemand met wie je relatie vertroebeld is. Het lijkt een perfect plan voor de **WEEK VAN SPIRITUELE ZORG** (van 9 tot 15 oktober). Dat jouw brieven niet zomaar brieven zijn, maar dat ze deel uitmaken van jouw fluisterverhaal, kun je merken aan de verzegelde enveloppen. Vergeet je was en persoonlijke zegel dus niet.

LEUK OM TE WETEN

Als je in een ziekenhuis bent, zie je verschillende uniformen die helpen om te zien wie arts, verpleegkundige, logistiek medewerker is. Wist je dat artsen in de zeventiende eeuw een heel ander uniform droegen? De Franse Charles de Lorme ontwierp een pak om de dokters te beschermen tegen de pest. Typisch was de lange snavel gevuld met parfum en kruiden om de stank op afstand te houden en de artsen te beschermen. De arts, die men ook wel pestmeester noemde, was op lange afstand te herkennen aan zijn typische, maar onmisbare masker. Het pak werd al gauw het symbool van de zekere dood.

In veel sectoren zie je uniformen of bijzondere kledij, denk maar aan de brandweer, de politie, de rechtbank... en de jeugdbeweging! De **DAG VAN DE JEUGDBEWEGING** is een goed moment om stil te staan bij de betekenissen van de verschillende stukken van jouw uniform. Ben je niet bij een jeugdbeweging? Creëer zelf een uniform met betekenisvolle elementen.

LEUK OM TE ONTHOUDEN

Op 2 oktober – de verjaardag van Mahatma Gandhi – vieren we de **INTERNATIONALE DAG VAN DE GEWELDLOOSHEID**. De taal van Gandhi was de taal van het hart. Het hoofd vertelt wat we denken, het hart welke betekenis we aan de dingen geven.



© Eduardo Goody - Unplash

INTERNATIONALE DAG TEGEN ARMOEDE
Wat maakt jou rijk?

Kalmaandag	Dansdag	Wensdag	Wonderdag	Wijdag	Schaterdag	Zindag
						1 Internationale muziekdag
2 Internationale dag v.d geweldloosheid	3	4	5 Internationale dag v.d. leraar	6	7	8
9 Sint-Denijs	10 Europese dag tegen de doodstraf	11	12 Wereldreumadag	13 Wereldeidag	14 Internationale dag v.d. palliatieve zorg	15
16 Wereldvoedseldag	17 Internationale armoededag	18 Sint-Lukas	19 Dag tegen kanker	20 Dag v.d. jeugdbeweging	21 Internationale dag v.d. Nacho	22 Wereldstotterdag
23 Internationale dag v.h. sneeuwluipaard	24 Dussehra	25 Wereldpastadag	26	27 Werelddag voor audiovisueel erfgoed	28	29 Internationale internetdag
30	31 Halloween					

OKTOBER
TWEEDUIZEND-
DRIËNTWINTIG
10.2023

Pictogram van de maand...



In oktober 2089 zal vrijdag de dertiende op een zondag vallen.

Als de R is in de maand, is het weer niet altijd meegaand.

Luisteren kan zoveel zeggen.

Al spreek ik elke taal ... HOE ZAL IK HET ZEGGEN?

Met een woord, een beeld, een symbool...

LEUK OM TE DOEN

Ter ere van de **WERELDDAG VOOR DE FILOSOFIE**, kunnen we niet anders dan ons buigen over een aantal filosofische vragen.

Hoe lang duurt 'nu'?
Wanneer is iets 'goed'?
Waarom zoeken wij 'geluk'?
Hoe kun je iets 'kennen'?
Wat is 'zijn'?

Vind je niet direct het 'juiste' antwoord? Geen probleem! De grote filosofen, van vroeger en nu, zijn er ook nog niet uit. De vraag en natuurlijk ook het gesprek errond is dan belangrijker dan het antwoord. Of schuilt hierin ook een filosofische vraag: wanneer is een vraag beantwoord?

LEUK OM TE WETEN

Wist je dat je niet enkel kan lezen met je ogen? De **VOORLEESWEEK** leert ons 'lezen met je oren'.

"Kinderen worden lezers op de schoot van hun ouders", zo sprak auteur Emilie Buchwald. Door voor te lezen aan kinderen, stimuleer je niet alleen hun taalontwikkeling en woordenschat, maar geef je hen ook leesplezier door. En dat zijn lang niet de enige voordelen. Voorlezen draagt bij tot een beter taalgevoel en taalbegrip. Kinderen leren ook beter luisteren en trainen hun concentratievermogen.

Oh ja, nog een klein wist-je-datje: de Bijbel en de Koran staan beiden in de top drie van 's werelds meest verkochte boeken. Het blijven toch toppertjes, al lees je beide boeken van een andere kant ... eentje om over na te denken.

LEUK OM TE ONTHOUDEN

Op 21 november is het **WERELDTELEVISIEDAG**. Die dag is bedoeld om stil te staan bij het belang van kwaliteitstelevisie, educatieve programma's, leren over elkaars culturen én persvrijheid. Sommigen zien het echter als een goed excuus om wat extra uren voor het scherm te zitten.

De allereerste uitzending op de Vlaamse televisie in 1953 startte met het testbeeld. De technici hadden dit beeld nodig om alles goed af te stellen voor de uitzending. Lange tijd gaf dit testbeeld aan dat er even tijd nodig was om de dingen technisch terug goed te zetten. Je kan het zien als een soort van time-out om even alles op een rijtje te zetten. Wat doe jij als je even alles op een rijtje wil zetten? Zet jij dan ook je stille testbeeld aan of ga je net heel luid?



© Miguel Alcantara - Unplash

DIVALI
Waarvoor zou jij een lichtje willen aansteken?

Kalmaandag	Dansdag	Wensdag	Wonderdag	Wijdag	Schaterdag	Zindag
		1	2	3	4	5
		Allerheiligen	Allerzielen	Werelddag v.d. man		
6	7	8	9	10	11	12
		Wereldurbanisme- dag	Wereldvrijheidsdag		Wapenstilstand	Divali
13	14	15	16	17	18	19
	Werelddiabetesdag	Koningsdag	Werelddag v.d. filosofie	Internationale studentendag	Dag van het occulte	Wereldtoilettag
20	21	22	23	24	25	26
Internationale dag v.d. rechten v.h. kind	Maria Presentatie		Thanksgiving	Dag van de evolutie	Niet-winkeldag	Christus Koning
27	28	29	30			
	Dag van de rode planeet					

NOVEMBER
TWEEDUIZEND-
DRIEËNTWINTIG
11.2023

Pictogram van de maand...



Als in november
het water stijgt
tot aan de
lippen, maak
dan hogere
stokken voor uw
kippen.

Voor de muziek
zijn de stilten
even belangrijk
als de klank.

Ik ben niet
perfected, wat is
daar mis mee?



Al spreek ik elke taal ... HOE ZAL IK HET ZEGGEN?

Met een vreugdevolle boodschap...

LEUK OM TE DOEN

Op 3 december is het **INTERNATIONALE DAG VAN MENSEN MET EEN BEPERKING**. Deze dag is door de Verenigde Naties bedacht als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking op de agenda te houden, op alle niveaus: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

Dat deze dag op de kalender staat, juichen we uiteraard toe, maar de benaming kan beter. Organiseer daarom een wedstrijd! Wie vindt de beste naam uit voor een dag waarop ieders unieke eigenaardigheid en al wat daarbij komt kijken juist volledig tot zijn recht mag komen? Vergeet geen uniek en eigenaardig cadeau te zoeken voor de winnaar.

Plaats de nieuwe naam alvast op de kalender van volgend jaar.

LEUK OM TE WETEN

Dat er een os en een ezel aanwezig waren in de kerststal, dat weet iedereen. Weinigen herinneren zich echter dat er ook een flinke spin getuige was van de bijzondere gebeurtenis op **KERSTAVOND**.

Met haar schitterend web, dat zo zijdezacht was als distelpluis en zo warm als wol, kwam de spin van de balk omlaag en legde haar spinsel neer aan de voeten van de mama van het pasgeboren kind. De kersverse moeder raapte het op, legde het over haar baby en stopte het warmpjes om hem heen. Het kindje hield onmiddellijk op met huilen en viel tevreden in slaap.

Dit is de reden waarom we tot op vandaag onze kerstboom versieren met engelenhaar of lange gouddraden. Het doet ons herinneren aan de kleine grijze spin en haar persoonlijk geschenk aan het kindje in de stal.

LEUK OM TE ONTHOUDEN

28 december is een bijzondere dag in het rijtje van de kerstdagen. In de volksmond wordt hij soms al lachend de dag van de onnozele kinderen genoemd, maar eigenlijk is het de **DAG VAN DE ONSCHULDIGE KINDEREN**.

De drie wijzen in het kerstverhaal kregen de opdracht van koning Herodes om het kind – die de koning van de Joden werd genoemd – te gaan zoeken. De wijzen ruiken onraad en besluiten om na hun bezoek aan Jezus geen verslag uit te brengen aan Herodes maar terug te keren naar hun eigen rijk. Het besluit van de wijzen verhindert echter niet dat Herodes de opdracht geeft dat alle pasgeboren jongetjes in Bethlehem en omgeving om het leven gebracht dienen te worden. Op 28 december herdenken we alle kinderen die destijds onschuldig om het leven werden gebracht.



© PublicDomainPictures - Pixabay

WERELDBODEMDAG

Op welke bodem voel jij je veilig?

Kalmaandag	Dinsdag	Wensdag	Donnerdag	Vrijdag	Saterdag	Zondag
				1 Wereld aidsdag	2	3 Internationale dag van mensen met een beperking
4 Internationale dag v.d. cheeta	5 Wereldbodemdag	6 Sinterklaas	7	8 Maria Onbevlekt Ontvangen	9 Internationale dag tegen corruptie	10 Wereldlichtjesdag
11 Internationale dag v.d. bergen	12 Internationale dag v. gezondheidszorg	13	14 Dag v.d. aap	15 Internationale dag v.d. thee	16	17
18 Dag v.d. Arabische taal	19	20 Internationale dag v.d. solidariteit	21	22	23	24 Kerstavond
25 Kerstmis	26	27	28 Dag v.d. onschuldige kinderen	29 Internationale dag van de cello	30	31 Oudejaarsavond

DECEMBER
TWEEDUIZEND-
DRIËNTWINTIG
12.2023

Pictogram van de maand...



...



Normaal doen ...
daar word je pas
echt gek van.



Heb je het
koud? Ga dan
dansen tot je
steunkousen
ervan afzakken!



Een levende
kerststal: een os
en een ezel
hebben we al
gevonden. Nu
nog een heilige
familie en 3
wijzen...



Al spreek ik elke taal ... HOE ZAL IK HET ZEGGEN?

Met een wens, gedicht of braillestip...

LEUK OM TE DOEN

NIEUWJAAR kan niet beter ingezet worden dan met tonnen dwarrelende confetti en massa's rondvliegende glitters! Helaas staat niemand echt te springen om het boeltje nadien op te kuisen... Gebruik daarom dit jaar jouw confetti en glitter om een te ontdekken nieuwjaarsboodschap na te laten. Als codetaal kan je gebruik maken van het braille alfabet. Dit is een mooie manier om mee te werken aan de **WERELDBRAILLEDAG**. Wie slaagt erin als eerste jouw boodschap te ontrafelen?

DEPRIMAANDAG of Blue Monday is de naam voor de zogezegd meest deprimerende dag van het jaar. De dagen zijn kort en donker, de kerstboom en de lichtjes hebben de deur verlaten, veel goede voornemens blijken ook al verdwenen en het lijkt nog een eeuwigheid te duren voor het zomer is. Probeer tijdens de week van deprimaandag elke negatieve uitspraak die je hoort om te keren in iets positiefs. "Regen zeg je? Confetti uit de hemel bedoel je!"

LEUK OM TE WETEN

Over **VERLOREN MAANDAG** doen verschillende theorieën de ronde, maar dit is de meest gehoorde. Verloren maandag zou komen van Verzwoeren maandag. Dit is de dag waarop ambtenaren in de Middeleeuwen hun eed aflegden. De stad zei proficiat en dankjewel aan haar ambtenaren door te trakteren met worstenbrood en appelbollen. Tot op vandaag wordt er de eerste maandag na Driekoningen op veel plaatsten met worstenbrood en appelbollen getrakteerd. Wat serveer jij om mensen te bedanken?

Jaarlijks start op **GEDICHTENDAG** – de laatste donderdag van januari – de Poëzieweek. Volgens Aristoteles zijn er drie soorten of genres poëzie. Ten eerste zijn er lyrische gedichten, deze zijn kort en bespiegelend. Ten tweede zijn er epische gedichten, deze vertellen een verhaal. Ten derde is er dramatische poëzie, dit zijn toneelstukken opgebouwd met verzen. Wanneer schreef jij voor het laatst een gedicht?

LEUK OM TE ONTHOUDEN

Januari is dé maand waarop mensen elkaar het allerbeste, het allergekste, het allerliefste toewensen. Onthoud goed wat anderen jou allemaal hebben toegewenst. Binnenkort kan je zien wiens wensen zijn uitgekomen. Misschien ontdek je zo wel wie er magische krachten bezit...



© Lies Schroeijen – Still

DAG VAN ONDERWIJS
Waar in ben jij echt gegroeid?

Kalmaandag	Dinsdag	Wensdag	Wonderdag	Wijdag	Schaterdag	Zindag
1	2	3	4 Wereldbrailledag	5	6	7
Nieuwjaar					Driekoningen	Orthodox Kerstmis
8	9	10	11	12	13	14
Verloren maandag						Dag v.d. migranten en de vluchtelingen
15	16	17	18	19	20	21
Deprimaandag		Dag v.h. Jodendom		Orthodox Driekoningen		Dag v.d. sneeuw
22	23	24	25	26	27	28
		Dag v.h. onderwijs	Gedichtendag		Dag v.d. slachtoffers v.d. Holocaust	
29	30	31				
	Dag v.d. croissant					

JANUARI
TWEEDUIZEND-
VIERENTWINTIG
01.2024

Pictogram van de maand...



Al spreek ik elke taal ... HOE ZAL IK HET ZEGGEN?

Met een hoofddoek, een tulband, een kruisje
of iets extra...

LEUK OM TE DOEN

Een mens kan zichzelf in vele talen uitdrukken, hij kan zelfs in meerdere denken; maar zijn moedertaal is die waarin hij droomt. (A. Guino) Maak daarom ter ere van de **DAG VAN DE MOEDERTAAL** jouw eigen dromenvanger.

Neem een ring en omwikkel die met kleurige wol. Met een andere kleur maak je een web binnen de ring. Dat doe je door de draad aan de bovenkant van de ring te knopen en met diezelfde draad een paar centimeter verderop weer een knoop te maken aan de ring. Als je weer bij het beginpunt bent, maak je telkens halverwege de gespannen draad weer een knoop. Zo ga je verder tot je bij het midden bent. Versier je dromenvanger met veren, kraaltjes, lintjes of wat je maar wil.

Hang je dromenvanger in de buurt van jouw geliefkoosde slaapplek. Misschien kan je je jouw dromenvanger subtiel influisteren welke droom je graag wil dromen...

LEUK OM TE WETEN

Het gebeurt niet zo dikwijls, maar dit jaar vallen **ASWOENSDAG** en **VALENTIJN** op dezelfde dag. Aswoensdag is in de katholieke traditie de start van de vasten, de veertigdagendurende voorbereidingstijd op Pasen. In de provincie Antwerpen is het traditie om op Aswoensdag pruimentartaart te eten. De donkere kleur van de pruimenspijs zou doen denken aan de donkere kleur van het askruisje. Valentijn is de dag van de geliefden, genoemd naar de Heilige Valentinus. Hij zou als bisschop huwelijken hebben ingezegend van mensen die wettelijk gezien niet met elkaar mochten of konden trouwen. Hij beschouwde de liefde belangrijker dan de wet.

Op Valentijn zijn veel restaurants volgeboekt door koppeltjes voor een romantisch diner. Zou pruimentartaart dit jaar overal pronken op de menukaart?

LEUK OM TE ONTHOUDEN

Om de vier jaar krijgen we er zomaar een dag bij, een schrikkelidag. Omdat schrikkelidagen zeldzaam zijn, is het de meest geschikte dag om aandacht te besteden aan ziekten die slechts uitzonderlijk voorkomen, **ZELDZAMEZIEKTENDAG**. Er zijn echter ook mensen die geboren zijn op een schrikkelidag, een zeldzame verjaardag?

“Een extra werkdag, zonder extra betaald te worden”, zeggen zij die het glas halfleeg beschouwen. “Een dag om alles te doen waar je de afgelopen vier jaar geen tijd voor had”, zeggen zij die het glas halfvol beschouwen. Hoe is het gesteld met jouw glas? Waarvoor wil jij je inzetten zonder er iets voor terug te moeten krijgen? Welke dingen spaar jij voor die ene speciale dag?



© Leonard Cools – Still

DOE VRIENDELIJK DAG

Waar toe engageer jij je naar anderen?

Kalmaandag	Dansdag	Wensdag	Wonderdag	Wijdag	Schaterdag	Zindag
			1 Wereldhidjabdag	2 Maria Lichtmis	3	4 Wereldkankerdag
5	6	7	8	9	10	11
			Lailat-ul-Meraj		Chinees Nieuwjaar	Autismezondag
12	13	14	15	16	17	18
Asmaandag	Wereldradiodag	Aswoensdag	Parinirvana		Doe vriendelijk dag	
19	20	21	22	23	24	25
		Dag v.d. moedertaal	Dag v.d. Margarita		Magha Puja	Lailat-ul-Baraat
26	27	28	29			
			Zeldzameziektendag			

FEBRUARI
TWEEDUIZEND-
VIERENTWINTIG
02.2024

Pictogram van de maand...



Roept ze in haar moedertaal? Maak je dan maar uit de voeten!

Korte dagen zijn best fijn wanneer het eens je dag niet is.

Liefde is een kriebel in de buik waar je niet aan kunt krabben.



Al spreek ik elke taal ... HOE ZAL IK HET ZEGGEN?

Met een raadsel of een vraag...

LEUK OM TE DOEN

Peg Dolls of houten beschilderde poppetjes zijn helemaal in! Onbeschilderd lijken het pionnetjes voor een gezelschapsspel. Beschilderd zijn het speelkameraadjes, miniversies van families of vriendenkringen, aandenkens aan geboortes... of de leukste attentie die je een meisje of vrouw op **INTERNATIONALE VROUWENDAG** cadeau kan doen! Beschilder jouw Peg Doll als een miniversie van het meisje of de vrouw waar je naar opkijkt. Weet je niet goed of ze zich in jouw kunstwerkje zal herkennen? Baseer je dan gewoon op het beeld van Wonder-woman. Elk meisje en elke vrouw zal zich gecharmeerd voelen!

Deze maand start ook de **RAMADAN** voor moslims. Wil je iemand een hart onder de riem steken tijdens de ramadan en haar of hem ondersteunen bij het vasten en het werken aan zichzelf? Laat die persoon dan gerust even weten dat je aan haar of hem denkt, stuur een lief bericht, een mooie kaart, geef een schouderklapje...

LEUK OM TE WETEN

Carnaval wordt steeds van zondag tot dinsdag voor de start van de vasten gevierd. Het is de ultieme kans voor christenen om nog eens flink te feesten voor het vasten begint. Merkwaardig is echter dat op heel wat plaatsen in ons land de carnavalstoet pas uitrukt op **HALFVASTEN**.

Halfvasten of Laetare valt steevast op de vierde zondag van de veertigdagentijd. Christenen vieren dan dat de vasten halfweg is en Pasen in aantocht is. Een mooie reden om deze zondag extra feestelijk te maken. Zondagen mogen trouwens altijd lekker feestelijk zijn, zij tellen niet mee als vastendagen. Uiteraard, hoe zouden we anders aan veertig dagen komen?

Orthodoxe christenen houden het bovendien nog net iets langer vol. Hun vasten duurt twee dagen langer. Deze start niet op Aswoensdag, maar wel op **ASMAANDAG**, ook wel Schone of Witte Maandag genoemd.

LEUK OM TE ONTHOUDEN

Allerheiligen, Kerstmis, Lichtmis en nog heel wat andere christelijke feesten hebben een vaste datum. Dat geldt echter niet voor **PASEN**. Pasen valt wel steeds op een zondag, namelijk de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Als de eerste dag van de lente een zondag is, wordt Pasen de volgende zondag gevierd.

Het astronomische begin van de lente is variabel, wat de berekening nogal bemoeilijkt. Daarom heeft de jonge Kerk al tijdens het Concilie van Nicea (325) gekozen voor een vaste startdatum van de lente, namelijk 21 maart. De eerstvolgende zondag kan dan ten vroegste 22 maart zijn. De uiterste datum van 25 april heeft te maken met de lengte van de maancyclus die ongeveer 29 dagen duurt plus maximaal 7 dagen tot de daaropvolgende zondag. Pasen valt hierdoor steeds ergens tussen 22 maart en 25 april.



© Alexas_Fotos - Pixabay

INTERNATIONALE DAG VAN HET GELUK
Wat was jouw klein gelukske vandaag?

Kalmaandag	Dansdag	Wensdag	Wonderdag	Wijdag	Schaterdag	Zindag
				1	2	3
			Complimentendag			Internationale dag v.h. gehoor
4	5	6	7	8	9	10
Wereldobesitasdag		Dag v.d. logopedie		Internationale vrouwendag	Maha Shivaratri	Halfvasten
11	12	13	14	15	16	17
Start ramadan			Π-dag	Internationale dag v.d. slaap		Dag v.d. zorg
18	19	20	21	22	23	24
	Sint-Jozef	Internationale dag v.h. geluk	Wereld-Downsyndroomdag	Wereldwaterdag		Palmzondag
25	26	27	28	29	30	31
Maria-Boodschap		Wereldtheaterdag	Witte Donderdag	Goede Vrijdag	Stille Zaterdag	Pasen

MAART
TWEEDUIZEND-
VIERENTWINTIG
03.2024

Pictogram van de maand...



Al spreek ik elke taal ... HOE ZAL IK HET ZEGGEN?

Met een feestmaal...

LEUK OM TE DOEN

Is het jou ook al overkomen dat je een liedje hoort op de radio en dat je denkt "dit is exact hoe ik mij vandaag voel"? Soms lijkt het alsof anderen beter kunnen verwoorden wat er in jou omgaat dan jijzelf. De tekst lijkt je op het lijf geschreven en de muziek ondersteunt jouw emoties. Soms zegt de radiomaker er dan nog iets treffends bij. Het zet je aan het denken en ineens krijg je een ingeving...

Hoe stoer zou het zijn om op **WERLDAMATEURRADIODAG** zelf eens in de huid van radiomaker te kruipen? Liedjes draaien die anderen raken, iets in hen wakker maken en hen in beweging doen komen. Blijf niet bij de pakken zitten. Zoek enkele medepresentatoren en bouw jouw eigen radiostation.

LEUK OM TE WETEN

Wie dacht dat ICT enkel iets voor mannen is, heeft het helemaal mis. Het klopt echter wel dat het een sector is die voornamelijk door mannen wordt bevolkt. Om meisjes te stimuleren te kiezen voor ICT is er een aantal jaar geleden een **INTERNATIONALE MEISJES IN ICT DAG** in het leven geroepen.

Margaret Elaine Hamilton (geboren in Heafield op 17 augustus 1936) is een Amerikaanse computerwetenschapper. Ze was de directeur van het softwarebedrijf dat de computerprogramma's voor NASA's Apolloprogramma ontwikkelde. Daarna stichtte ze ook nog twee softwarebedrijven. Op 22 november 2016, ontving Hamilton de 'Presidential Medal of Freedom' van president Barack Obama voor haar werk aan de software voor de Apolloraket die de eerste mens op de maan bracht. Op een foto is te zien hoe de stapel papier met de uitprint van dit computerprogramma even hoog is als Margaret groot is. Van een powergirl in ICT gesproken!

LEUK OM TE ONTHOUDEN

Op 22 april vieren we de **INTERNATIONALE DAG VAN MOEDER AARDE**. De benaming 'Moeder Aarde' verwijst naar Pachamama, de belangrijkste godheid voor de inheemse bevolking van de centrale Andes van Zuid-Amerika.

Ook onze paus Franciscus besteedt veel aandacht aan onze natuur. Hij spreekt hierbij niet van Pachamama maar van *La nostra casa comune* of ons gemeenschappelijk huis.

Wist je dat er meer dan 6 800 woorden bestaan voor de aarde? Kijk eens welke woorden jullie zelf al kennen. Je kan met deze woorden een grote woordenwolk in de vorm van de aardbol maken. Ondanks het feit dat er heel veel woorden bestaan om te spreken over de aarde, bestaat er maar één aarde en daar moeten we goed voor zorgen.



© Alin Andersen - Unplash

BUITENSPEELDAG

Wanneer heb jij buitenlucht nodig?

Kalmaandag	Dansdag	Wensdag	Wonderdag	Wijdag	Schaterdag	Zindag
1	2	3	4	5	6	7
Paasmaandag	Wereldautismedag					Wereldgezondheidsdag
8	9	10	11	12	13	14
		Start v.h. Suikerfeest		Einde v.h. Suikerfeest		
15	16	17	18	19	20	21
			Wereldamateurradiodag	Buitenspeeldag	Internationale dag v.d. Chinese taal	
22	23	24	25	26	27	28
Internationale dag van Moeder Aarde	Sint-Joris					Internationale meisjes in de ICT dag
29	30					
	Verjaardag van J.-B. De La Salle					

APRIL
TWEEDUIZEND-
VIERENTWINTIG
04.2024

Pictogram van de maand...



Al spreek ik elke taal ... HOE ZAL IK HET ZEGGEN?

Met een ster...

LEUK OM TE DOEN

In mei krijgen we ieder jaar zomaar een paar vrije dagen. **DAG VAN DE ARBEID, ONZE-LIEVE-HEER HEMELVAART**, voor sommigen gevolgd door nog een brugdag en **PINKSTERMAANDAG**, het zijn allemaal cadeautjes! En wees eerlijk, wie houdt er nu niet van zulke cadeautjes?

Als jij zou mogen kiezen, welke dag of dagen beschouw jij nog als uiterst bijzonder? Van welke dagen wil jij vrije dagen maken? Waarom zijn ze zo bijzonder voor jou? Welke betekenis hebben ze voor jou? En wat zou je dan precies op die dagen willen doen?

Ga erover met elkaar in gesprek. Wie weet valt er wel wat te regelen...



LEUK OM TE WETEN

Leuk om te weten of in dit geval misschien net iets minder leuk om te weten... Op 3 mei, **INTERNATIONALE DAG VAN PERSVRIJHEID**, herdenken we alle vermoorde journalisten en hebben we aandacht voor alle journalisten die momenteel gevangen zitten.

Hoewel wij veel belang hechten aan persvrijheid en ruimer aan vrijheid van meningsuiting in het algemeen, geldt dit op vele plekken in de wereld helemaal niet. Corrupte regeringen, malafide organisaties, instellingen die het niet al te nauw nemen met mensenrechten... worden vaak ontmaskerd door journalisten. Zij zijn een belangrijke schakel in een beweging naar een betere wereld!

LEUK OM TE ONTHOUDEN

Op 15 mei vieren we de **FEESTDAG VAN ONZE STICHTER JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE**, die ook de patroonheilige is van alle leraren en opvoeders.

Wist je dat we met alle scholen uit ons scholennetwerk deel uitmaken van de wereldwijde lasalliaanse familie?

De lasalliaanse familie is een term die verwijst naar al wie deelneemt aan de lasalliaanse missie in de geest van Jean-Baptiste De La Salle.

Ook jonge mensen maken deel uit van deze familie. Een internationale groep jongeren noemt zich 'Young Lasallians'. Je leest hier meer over op hun website:

<https://www.lasalle.org/en/lasallian-family/young-lasallians/>



LaSalle

INTERNATIONALE FAMILIEDAG
Met wie voel jij je allemaal verbonden?

Kalmaandag	Dinsdag	Wensdag	Donnerdag	Vrijdag	Saterdag	Zondag
		1	2	3	4	5
		Dag v.d. arbeid		Internationale dag van persvrijheid		Orthodox Pasen
6	7	8	9	10	11	12
			O.-L.-H. Hemelvaart			Moederdag
13	14	15	16	17	18	19
		Internationale familiedag		Dag v.d. telecommunicatie		Pinksteren
20	21	22	23	24	25	26
Pinkstermaandag						
27	28	29	30	31		
				Maria-Middelaers		

MEI
TWEEDUIZEND-
VIERENTWINTIG
05.2024

Pictogram van de maand...



Soms praat ik tegen mezelf. Dan moeten we allebei lachen.

Als het regent in mei dan is april voorbij.

Sommige mensen stammen niet af van apen maar van kippen, ze kakelen de hele dag door.

Al spreek ik elke taal ... HOE ZAL IK HET ZEGGEN?

Met een lach en een traan, een knuffel of een zoen...

LEUK OM TE DOEN

21 juni, de langste dag van het jaar, is **INTERNATIONALE YOGA-DAG**. Yoga komt uit het Sanskriet en betekent 'lichaam en geest samenbrengen'. Voor buitenstaanders heeft yoga te maken met eigenaardige poses aannemen; voor mensen die getraind zijn, is het een manier om in je binnenste diepe rust te vinden. Verder zou het ook de verbeeldingskracht en het uithoudingsvermogen versterken.

Laat ons eens kijken hoe het met jouw verbeelding en uithouding gesteld is. Er bestaat namelijk een heus dierenbos aan yogaoefeningen. Trek comfortabele kleren aan, ga naar buiten en doe de kikker, de hond, de olifant, de slang en de vlinder...

LEUK OM TE WETEN

Ongeveer 175 000 mensen in België zijn bloeddonor. Bloeddonoren geven bloed, plasma of bloedplaatjes vanuit de overtuiging 'bloedgeven doet leven'. En gelijk hebben ze! Jaarlijks worden hierdoor heel wat levens gered. Hoewel veel mensen deze overtuiging delen, zijn er toch niet zoveel die werkelijk tot doneren overgaan. Sommige mensen mogen niet doneren, omdat ze zelf ziek of verzwakt zijn. Anderen zijn bang voor de prik. Nog anderen baseren zich op religieuze motieven. Bloed staat voor leven en uit respect voor God als levengever wensen zij geen bloed te doneren (en ook geen bloed te ontvangen van andere mensen).

Tijdens de **WERELDDAG VAN BLOEDDONOREN** is het zinvol om in gesprek te gaan over wat bloed volgens jou allemaal betekent. Heb jij ook angst voor de prik? Geen paniek. Op welke manieren ben jij levengevend voor anderen?

LEUK OM TE ONTHOUDEN

Vissen communiceren met elkaar middels een geheime taal die bestaat uit gegrom, gekwetter en popgeluiden. Dat hebben wetenschappers ontdekt. De vissen gebruiken die taal om hun geliefde te verleiden, anderen voor gevaar te waarschuwen of de te zwemmen route aan te duiden. "Alle vissen kunnen het horen, maar ze kunnen het geluid niet allemaal maken", weet onderzoeker Shahrman Ghazali. Uit wetenschappelijk experiment blijkt dat ponsen de meest praatgrage vissen zijn. Ze maken onderscheidende grommende geluiden en praten een hele dag door. Kabeljauw daarentegen is een stuk stiller en laat alleen van zich horen als er kuit geschoten wordt. Grootoogtonijn maakt een soort poppend geluid. Dat geluid lijkt als een morsecode door andere vissen ontcijferd te moeten worden.

Misschien denk je nu dat **WERELDOCEAANDAG** een goed moment is voor een serieus gesprek met je goudvis? Dat kan, maar enkel als je geen reactie verwacht. Goudvissen hebben blijkbaar een uitstekend gehoor, maar geluiden maken doen ze niet.



© Artrose - Pixabay

WERELD SOCIALE MEDIA DAG
Wat vind jij belangrijk om te delen?

Kalmaandag	Dinsdag	Wensdag	Donnerdag	Vrijdag	Saterdag	Zondag
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
			Sint-Marcelin-Champagnat	Werelddag v.d. voedselveiligheid	Wereldoceandag	Vaderdag
10	11	12	13	14	15	16
		Sjavoet	Sjavoet	Werelddag van bloeddonoren		Start Offerfeest
17	18	19	20	21	22	23
	Werelddag tegen haat	Einde Offerfeest	Wereldvluchtelingendag	Internationale yogadag		Orthodox Pinksteren
24	25	26	27	28	29	30
Sint-Jan de Doper						Wereldsocialemedia - dag

JUNI
TWEEDUIZEND-
VIERENTWINTIG
06.2024

Pictogram van de maand...



Al spreek ik elke taal ...

HOE ZAL IK HET ZEGGEN?

Zeg nu maar even niets...



Kalmaandag	Dansdag	Wensdag	Wonderdag	Wijdag	Schaterdag	Zindag
1	2	3	4	5	6	7
					Verjaardag Dalai Lama	Muharram
8	9	10	11	12	13	14
		eerste preek van Boeddha	Vlaamse feestdag		Sint-Henricus	
15	16	17	18	19	20	21
Wereldjonge- talentendag	Asjoera		Nelson Mandeladag			Nationale feestdag
22	23	24	25	26	27	28
Khao Phansa	Tammoez					Wereldhepatitisdag
29	30	31				
	Internationale dag v.d. vriendschap					

JULI
TWEEDUIZEND-
VIERENTWINTIG
07.2024

Pictogram van de maand...



Al spreek ik elke taal ...

HOE ZAL IK HET ZEGGEN?

Zeg nu maar even niets...



Kalmaandag Dansdag Wensdag Wonderdag Wijdag Schaterdag Zindag

			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
Yoghurtfestival				Dag v.d. inheemse volken		
12	13	14	15	16	17	18
Internationale dag v.d. jeugd	Tisja Beav		O.-L.-V. Hemelvaart			
19	20	21	22	23	24	25
Internationale dag v. humanitaire hulp						
26	27	28	29	30	31	
		Orthodox Maria-tenhemelopneming	Internationale dag tegen kernproeven			

AUGUSTUS

TWEEDUIZEND-
VIERENTWINTIG

08.2024

Pictogram van de maand...

